



**DUBORG-SAMFUNDET**  
**2023**

## Forord til Duborg-Samfundets årsskrift 2023

Vi indleder med Rektor Heino Aggedams tale til studenterne og beretning om Duborg-Skolens liv i det forgangne år. Det er godt at læse om såvel de gamle som de mange nye aktiviteter på skolen. Det viser, at skolen lever.

Derefter følger Duborg-Samfundets meddelelser til jer alle og specielt årets studenter.

Det har været et fantastisk år. SSW gik frem over hele linjen: ved kommunalvalgene, kredsdaysvalgene og forbundsdaysvalget. Mange har været medvirkende dertil, ikke blot de kandidater, som stillede op til valgene, men også hele SSWs stab og de mange frivillige hjælpere. Vi siger en stor tak til dem alle. Derfor har vi år valgt at bede to nyvalgte kandidater om at skrive om dem selv: Stefan Seidler, som kom i Forbundsdays og Sarina Quäck, som var ny i Slesvig-Flensborgs kredsdays.

Derefter følger beretninger fra flere jubilarårgange: En fra 70-års studenterjubilæum, en fra 60-års realistjubilæum en fra 60 års studenterjubilæum og en indkaldelse til 35-års studenterjubilæum.

Vi bringer fotos og navne på afgangselever og studenter. Og i ”Set og sket” et lille udpluk af årets forandringer.

Til sidst det organisatoriske: indkaldelser til og referat af Duborg-Samfundets generalforsamling, regnskab og budget.

Redaktionen siger tak for de mange bidragydere, uden dem ville hæftet blive tyndt. Duborg-Samfundet glæder sig altid over bidrag, der spejler skolens virke. Nu føjer sig dette hæfte til tidligere årgange og er med til at vise, at Duborg-Skolen lever og følger med tiden.

Dette hæfte er det sidste, jeg er med til at redigere, da jeg med årets udgang ikke længere er med i Duborg-Samfundets arbejdsudvalg. Det har til stadighed været en stor glæde at følge det engagement, der fortsat lægges for dagen, som gør skolehverdagen til mere end en sum af undervisningstimer.

Erik Jensen

Duborg-Samfundet

## Årsberetning 2022-2023 – Duborg-Skolen

Skoleåret 2022-2023 startede med modtagelse af nye elever i 7. og 11. årgang samt nytilkomne fra øerne, der startede i 9. klasse og blev indlogeret på kollegiet.

Som noget nyt i 11. årgang blev til hver klasse knyttet tre studiepiloter, der er elever fra 12. årgang, der er med til at tage sig af intro-forløbet i de nye klasser på elev til elev-basis. Dette viste sig at være en succes, og derfor vil det også i det kommende skoleår være en del af skolens intro-forløb at tilknytte studiepiloter. Intro-forløbet bestod derudover af makkerskaber, hvor eleverne i 11. årgang får tildelt en fast makker for nogle uger, hvorefter man tildeles en ny makker. Dette sker for at sikre, at alle elever har en social tilknytning til andre elever. Der arbejdes også med elevernes sociale trivsel på klassernes hyttetur til Tydal og generelt i klassernes hverdag.

I løbet af skoleåret foregik der en masse sociale og fællesfaglige aktiviteter. Eleverne gennemførte en pride-uge, hvor en gruppe elever holdt oplæg i alle skolens klasser om respekt og tolerance. Vi havde seks skolesamlinger med fællessang og informationer, SdU afholdte teaterforestillinger på skolen for skolens elever. Vores band og musikprofilhold tog på turne til de andre skoler i Flensborg og underholdt med deres kunnen, og bandet optrådte flere gange i forbindelse med årsmøderne 2023. Som altid deltog Duborg-Skolen i Operation Dagsværk, og det er lykkedes os at få flere skoler med på ideen.

Årets virksomhedsdag blev gennemført med besøg fra syv virksomheder, der præsenterede sig for eleverne, der arbejder med et karrierespæktiv i faget ”karrierelæring/erhvervsorientering”. Dette perspektiv blev understøttet af 25 alumner, der havde taget imod skolens invitation til en alumnedag, hvor nuværende elever hørte om alumnernes vej gennem livet hidtil. Alumnerne tilkendegav, at det havde været spændende for dem at være med, og allerede nu, er der ca. 25 tilmeldinger til dette års alumnedag, hvor vi udvider med faglige oplæg fra alumnerne.

Skolen satte tøjspild på dagsordenen under årets emnedage, hvor eleverne beskæftigede sig med tøjets vej fra produktion til affaldsspand og prøvede at finde gode og rimelige genanvendelsesmuligheder. I den ånd satte skolen sine gamle møbler til salg ved årets adventsfest. Mange tidligere elever valfartede til skolen for at købe de legendariske orange stole fra kantinen, og samtidig fik de et gensyn med Duborg-Skolen og oplevede en velbesøgt adventsfest, hvor der blev spillet, sunget og flettet julehjerter og fremvist eksperimenter, og hvor der blev tilbudt vafler, kager og meget andet.

Efter coronarelaterede udfordringer med at afholde studieture og lejrskoler kunne vi i det forgangne skoleår igen planlægge og gennemføre turene som

tidligere, og det var glade elever, vi fik retur til skolen efter faglige og sociale oplevelser i Århus, Prag, London, Athen og flere andre steder. Desuden blev skolens udvekslingsrejse til Bretagne revitaliseret, så vi både nåede at besøge Bretagne – eller sådan var det i hvert fald planlagt, men trods store anstrengelser fra lærernes side og stor tålmodighed fra elevernes strandede skolens lærere og elever i Paris pga. omfattende strejker i Frankrig. Der var heldigvis ingen problemer, da bretonerne gæstede Duborg-Skolen i maj, og det var glædeligt endelig at møde de elever og lærere, som der over længere tid var kommunikeret med digitalt.

Elevrådet er optaget i Danske Gymnasieelevers Sammenslutning (DGS) og har deltaget i seminarer og konferencer i det regi og bringer erfaringer derfra ind i deres arbejde på skolen; et arbejde, der spænder fra sociale arrangementer til oplæg om elevdemokrati og fra cykelparkering til oprydning på skolen.

Som altid har vi i det forgangne skoleår haft mange besøgende som elevambassadørerne og Sydslesvig Crew eleverne har vist rundt. Af særlige besøg kan nævnes Sydslesvigudvalgets besøg på skolen og undervisningsminister for Slesvig-Holsten, Karin Priens besøg på skolen for at høre om skolens indsats i forbindelse med undervisningsevaluering. Ved den lejlighed fik lærere, elever og skolens ledelse mulighed for at tale med ministeren om emnet.

På den pædagogiske side har vi haft to oplæg i huset. Det ene om inklusion i undervisningen og det andet om undervisning af elever med sårbare hjerner. Begge oplæg var tankevækkende og inspirerende og bidrager til vores forståelse af nutidens elever, så vi kan tage bedst mulig hånd om disse. Det er også ledelsens ønske at tage bedst muligt hånd om hver enkelt medarbejder, og derfor afholdtes der GRuppeUdviklingsSamtaler med hver enkelt faggruppe i løbet af skoleåret, og der var MedarbejderUdviklingsSamtale med hver enkelt medarbejder. Vi har i skoleåret 2022-2023 sat et online undervisningsforløb i gang i fagene fysik og kemi med eleverne fra skolerne på Før og Sild. Derudover har vi sammen med skolerne på Sild og Før gennemført en tværskole fællesfaglig naturfagsuge, hvor Ø-eleverne fysisk var på Duborg-Skolen og boede på Ungdomskollegiet.

Duborg-Skolens band har været en stor succes, da de bl.a. har optrådt til dimissionen, på andre skoler i Sydslesvig samt til årsmøderne, og ligeledes optrådte skolens kor, Lyssangerne, mange gange ved juletid.

Lige inden eksamen blev skolen desværre ramt af et tragisk dødsfald, da lektor Henrik Jessen døde som følge af en operation. Vi afholdt en kort mindeceremoni for Henrik på skolen, og mindedes også Henrik ved gymnasiets dimission, hvor Henriks afgangselever holdt en smuk tale. Trods dødsfaldet klarede eleverne at gå til eksamen, og alle 121 elever i 13. årgang bestod eksamen og fik sat hue på på Duborg-Skolens balkon fredag den 30. juni, og de dimitterede fredag den 7. juli fra Duborg-Skolen.

I Fællesskolen gik 49 elever op til MSA, hvoraf de 48 bestod. Der var 16 elever, der gik op til ESA, hvoraf 15 bestod. Vi afholdt en vellykket dimission den 10.7.2023.

Dette kunne selvfølgelig kun lade sig gøre, fordi der foruden ovenstående aktiviteter forud var gået ti års god og udbytterig skolegang i Skoleforeningens fællesskoler og tre års skolegang med god undervisning på Duborg-Skolens gymnasieafdeling.

Derudover er vi kommet rigtig godt i gang med ressourcecenteret. De involverede lærere har deltaget i kurser og sat en del initiativer i gang her på Duborg-Skolen.

Vores PLC er i gang med et samarbejde med CFU og DCBib, så vi bl.a. styrker udlånet af bøger til elever her fra Duborg-Skolen og får udbygget vores PLC afdeling.

Eleverne fra før har derudover deltaget i en almindelig undervisningsuge på Duborg-Skolen og også boet på kollegiet.

Fællesskolen har i det forgangne skoleår gennemført projekteksamen efter det nye oplæg fra det nedsatte udvalg.

Heino Aggedam



## Dimissionstale den 7.7.2023 – Duborg-Skolen

Kære dimittender

”Tillykke med studentereksamen”!

I ser fantastisk godt ud, og efter tre år i gymnasiet og 13 års tilknytning til Skoleforeningens daginstitutioner og skoler kan I i dag sænke skuldrene og slappe af og bare nyde, at studentereksamen er i hus, og at hele dagen er jeres.

De kommende dage vil formentlig ligesom den seneste uges tid være præget af livsglæde og et par fester, og lad endelig hele verden vide, at I er sprunget ud som studenter, for I har fortjent at blive fejret.

I har i jeres tre år i gymnasiet lært, hvad I kunne og skulle. I har knoklet, svedt, grædt, grint, kysset, festet og nydt hinandens selskab. I har været elevambasadorer, elevrådsrepræsentanter, arrangører af volleyballstævne og mødeledere på årsmødet. Og I har været flittige elever og gode kammerater, og I har arrangeret Prideuge og bingoaften og har holdt taler rundt omkring i Sydslesvig ved diverse lejligheder.

I lavede derudover en skæg halløjdag for alle på skolen. Det gav smil på læberne og en masse høje grin og klapsalver, da skolens lærere dansede limbo og kørte om kap i alt for små racerbiler. Jeg var desværre selv elendig til limbo og ret dårlig i racerbilen, men det var skægt at være med, og det var dejligt, at I også der bidrog til skolens sociale liv ved at gøre dagen sjov for alle.

Meget kan erstattes af en skærm, men det gode sociale fællesskab, det skal man arbejde for. Og – det – gør – I.

Tak skal I have!

Selvom I skulle skrive en masse klausurer, holde mundtlige oplæg, læse lektier og forberede eksaminer, havde I alligevel tid til hinanden, tid til fest og til engagement i skolens liv.

Og selv da skoleåret blev allermørkest og en af jeres lærere Henrik Jessen døde uventet, viste I sammen med skolens øvrige elever, at Duborg-Skolen er noget

særligt, for I tog jer af hinanden, og tog jer tid til at skrive til Henriks familie, og Henriks familie har fortalt mig, at jeres hilsen betyder meget for dem, og derfor er en af dem også med her i dag.

Kære dimittender

Vi har i tre år fulgtes ad igennem gymnasiet. Jeg og skolens medarbejdere på vores måde med vores opgaver, og I på jeres måde og med jeres opgaver og den udvikling, der er knyttet til gymnasieårene – såvel fagligt som personligt. Vi har været her i fællesskab for at få den bedste skolehverdag for alle.

Og jeg vil blandt andet huske jer for

- jeres mange rundvisninger af kongelige, politikere, gymnasieklasser og andre besøgsgrupper i regi af elevambassadørerne
- For jeres utrættelige elevrådsarbejde for at forbedre skolen og elevernes hverdag
- For spændende emnedage
- For at arrangere elevfester og elevcafeer
- For Pride-ugen, hvor I på eget initiativ oplyste jeres skolekammerater om ordentlighed og tolerance

Og jeg vil også huske jer

- For at jeg måtte opleve, at en elev spiste pizza til morgenmad fem minutter inden en idrætstime en fredag morgen kl. 7.45. Jeg mente, at det var da en helt særlig form for morgenmad. Det mente eleven ikke, og han undrede sig endda over, at jeg undrede mig.
- En fantastisk hallojdag med limbo og racerbilkapløb mellem ansatte
- For at have prøvet at fjerne en bil fra elevparkeringen, fordi den stod i vejen
- Og med jer oplevede vi også Partnersøgning ved en morgensamling, hvor en af jer piger blev spurgt, om hun mon ville danse med en bestemt dreng ved årets Abi-ball. Det var modigt og stærkt.
- og jeg vil huske jer for jeres engagement, jeres dygtighed og jeres vilje til at hjælpe skolen, når der var behov for det.

Hvad I ellers har fået ud af jeres skolegang, ved I bedst selv, selvom I måske ikke ved det helt præcist endnu, men jeg ved, hvad I har givet Duborg-Skolen! For at være iblandt jer og se jer vokse, udvikles og trives og komme os i møde med tillid og tro på, at vi sammen kan løse alle udfordringer, det er en kilde til glæde og energi. Tak for jeres tillid og åbenhed og for hvert et glad smil, I har mødt mig og Duborg-Skolen med.

Kære dimittender

I Michael Jacksons sang ”Man in the Mirror”, som vi lige har hørt fremført af Fællesskolens band, lyder en del af teksten:

“If you wanna make the world a better place  
Take a look at yourself and then make a change”

Det tekstuddrag passer til jer. I dimitterer i en tid, der er præget af opgør med dårlig opførsel, opgør med diskriminerende og ekskluderende sprog, opgør med diskriminering i det hele taget og fokus på ligestilling, ordentlighed og tolerance – I står lige midt i opgøret og er en del af det.

I kæmper for miljøet, for jeres undervisning og en god hverdag, og I har afholdt Pride-uge for at gå forrest i kampen for respekt for alle mennesker.

I har kigget jer selv i spejlet og set og indset, at I ikke kan kræve forandringer og en bedre verden af andre, men at I gør verden til et bedre sted ved selv at lave den ønskede forandring. Det har I min dybeste respekt for.

Det er et langt og sejt træk, men det er værdier, der er værd at kæmpe for.

I er de helt rigtige til at kæmpe for ligestilling, ordentlighed og tolerance, for I er dimittender med indsigt og udsyn fra en to-kulturel base, og jeg har flere gange oplevet, at I evner at se en sag fra flere sider og evner at indgå kompromiser til de flestes bedste. DET er desværre en mangelvare i dag, som verden har brug for jeres hjælp til at ændre.



Jeres valg af sang til indmarch: "The Final Countdown" indikerer for mig, at I er klar over, at noget slutter, og at der som følge deraf må komme noget nyt, og det er sikkert derfor, I har valgt at gå ud til "Good Life", der viser jeres eget ønske for den tid, der kommer – nemlig at bruge studentereksamen som basis for et godt liv.

Kære dimittender

Jeg ønsker for jer, at I får et godt liv, og at I fortsætter med at være initiativrige, ordentlige og tolerante, og jeg vil glæde mig over af og til at modtage mails med nyt om jeres liv.

Jeg opfordrer jer til at gribe ud efter de muligheder, der byder sig og tage dem til jer, så I får luft under vingerne og får det liv, der er det rigtige for jer.

Jeg synes nemlig ikke, at det skal være jeres gennemsnit eller samfundets eller andres forventninger, der sætter retningen for jeres liv. Det skal I selv, og I skal mærke efter, hvad der føles rigtigt. Og så har I altid mulighed for at vælge til og vælge om og forfølge de muligheder, livet giver jer hver især.

Jeg håber for jer, at I vil kysse livet og lade jeres hår flage i vinden som symbol på frihed, ligestilling, ordentlighed og tolerance.

Og jeg ønsker mig, at I ser på jer selv og begynder ved jer selv for at lave den forandring, I ønsker, og skaber jer det liv, I ønsker i respekt for alle andre.

Med de ord dimitterer jeg jer fra Duborg-Skolen 2023.

Tillykke med studentereksamen!

Rektor Heino Aggedam



## Vejen til Forbundsdagen

Når jeg i dag besøger Duborg-Skolen eller blot kigger op mod Duborg Banke, så tænker jeg faktisk tit: ”Hvad er det, jeg har taget med mig fra mine dage på Duborg Skolen, som driver mig i min rolle i Forbundsdagen for Sydslesvig og vores parti SSW?”

Vi lever i en tid, hvor højrefløjspartier presser på som aldrig før. AfD i Tyskland, højrepopulistiske partier i hele Europa. Det er næsten som om, højreorienterede politiske kræfter dukker op fra under alle stenene - og jeg fornemmer deres skræmmende medvind. Tilmed er der også de globale udviklinger, som da Trump sad i stolen i USA, eller den forfærdelige situation i Ukraine som følge af Ruslands angrebskrig. Alt dette peger i retning af én ting: Hverken demokratiet som styreform eller vores tilværelse i fredstider er en selvfølge længere.

Men hvordan spiller mindretalspolitik og mit arbejde så ind i internationale udfordringer i denne størrelsesorden? Mindretalspolitik er ikke bare noget, man kan lade ligge. Det er vigtigere end nogensinde før. Vi spreder budskabet om, at ”et sundt demokrati dømmes efter, hvordan det behandler sine mindretal.” Og det er netop her, SSWs og mit arbejde tager afsæt. De ovenstående eksempler tegner et tydeligt billede af, at der også i dag er kræfter, der prøver at krænke mindretals rettigheder og den værdighed, vi alle fortjener. Og vi er her for at forsvare dem. Som en del af det danske mindretal i Sydslesvig, der har haft for-

nøjelsen af anerkendelse og gode forhold, føler vi os kaldet til at tage kampen op for mindretalsrettighederne. Denne overbevisning fik mig til at stille op som SSWs spidskandidat til Forbundsvalg i 2021.

Også 2 år inde i valgperioden tør jeg påstå, at vores mandat er blevet anerkendt som en vigtig stemme, der insisterer på, at mindretal også skal høres. Det giver mig en kæmpe forpligtelse, og jeg arbejder tæt sammen med mit team for at sikre, at vi lever op til vores rolle. Ja, jeg pålægger nok mig selv en form for kontrol, hvor mine politiske udtalelser og beslutninger løbende tjekkes for at se, om de rent faktisk er med til at styrke vores eller andre mindretal.

Selvom det står klart, at SSW og jeg har et øje for de brede internationale perspektiver og udviklinger, skal vi dog først og fremmest fokusere på, hvor vi kommer fra, og hvordan vores regionale rødder og erfaringer gang på gang kan bidrage til en større helhed. En afgørende rettesnor for mit arbejde er derfor den regionale bevidsthed - noget som vægtes særligt højt i vores mindretal og fælles grænseland. Min tid på Duborg-Skolen og mine erfaringer fra grænselandet har hjulpet mig med at se dette i et større lys, samtidig med at jeg indser, hvor vigtigt det er at have styr på vores egne ting.

Min tid som programmanager for EU-programmet INTERREG og senere som politisk rådgiver for grænseoverskridende samarbejde i Region Syddanmark samt som dansk-tysk koordinator for Slesvig-Holstens delstatsregering har dybt påvirket mig. Gennem mine erfaringer har jeg erkendt, at regional og grænseoverskridende koordinering ofte halter bagud i forhold til sit enorme potentiale. Derfor har jeg udviklet en politisk drivkraft for at gøre mere for samarbejdet mellem stater og regioner, så projekter ikke strandes eller fejler på grund af manglende politisk vilje og de begrænsninger, der kan opstå på grund af geografiske grænser.

Af denne grund er jeg sikker på, at svarene på udfordringer som klimaforandringer, miljøproblemer eller økonomiske kriser ikke ligger i mere globalisering. Ikke mere plastic-fantastic fra Asien eller flere fødevarer fra Sydamerika. Men at det snarere handler om at fremme vores regionale tanker, samarbejde og produkter, for at finde løsninger, der passer til vores egne omgivelser. Og for at gøre det tydeligt: Med ”regionale” mener jeg ikke blot vores hjemstavn Sydslesvig eller det dansk-tyske grænseland. Jeg ser eksempelvis hele Østersøområdet som en fælles region, som vi skal gribe og bruge til fulde. For når vi i fællesskab skal imødegå de førnævnte udfordringer, så bør pragmatiske løsninger ikke kun søges indenfor et afgrænset område. Det må tværtimod være vores

ansvar, at tage udgangspunkt i vores erfaringer for at gå forrest som rollemodel i, hvordan regionalt samarbejde kan være en del af løsningen - også som svar på større udfordringer. Det er en af mine største drivkræfter, når jeg kigger på mit arbejde i Forbundsdagen - at give Sydslesvig og SSW den stemme, de fortjener.

Sidst men ikke mindst er det nordiske og især danske værdier, som jeg har med mig på denne rejse og fået finpudset i min tid på Duborg - men også i mit liv nord for grænsen. Først er der åbentsindethed, som betyder, at vi holder vores døre åbne for alle og accepterer, at mangfoldighed er noget af det bedste, vi har. Frisindethed er en slags superkraft, der lærer os at tænke ud af boksen og se muligheder, hvor andre ser begrænsninger. Ligeværd er en anden værdi, der er så vigtig. Det handler om, at vi alle er lige meget værd, uanset hvem vi er - både mindretal og flertal. Grundtvigianismen, ja det er en langt ord, men den handler om uddannelse, fællesskab og at tænke selv. Helt ærligt, det der virkede noget støvet dengang vi lærte på Duborg-Skolen, det har hjulpet mig hele vejen til at forstå det danske samfund endnu bedre. Ligestilling, det er noget, vi danskere og dansksindede tager meget alvorligt. Det handler om, at alle skal have de samme chancer - uanset om du er en dreng, en pige eller noget midt imellem. Pragmatisme, det er vores måde at løse problemer heroppe i Norden på. Vi er praktiske og realistiske i vores tilgang. Demokrati, det er noget, vi har i vores gener, tror jeg. Det handler om mere end bare at sætte et kryds på en stemmeseddel. Det handler om at være en del af samfundet og deltage i beslutningstagningen. Dertil hører helt afgjort også det vi kalder for "forenings-Danmark" og som vi prøver at efterleve i vores lille sydslesvigske samfund. Det er vores måde at skabe fællesskaber på. Vi mødes, vi deltager frivilligt, og vi støtter hinanden. Jeg tror virkelig, at disse danske værdier er som en skattekiste fyldt med inspiration, og de har været min kompasnål fra Duborg-Skolen helt frem til i dag i Forbundsdagen. Og det bedste er, at de ikke bare er mine. De er vores, og vi har en forpligtelse til at bære dem med os i alt, hvad vi gør.

Stefan Seidler, Årgang 2000, Duborg-Skolen  
Mitglied des Deutschen Bundestages

## Vejen til Kredsdagen

2005 var året hvor jeg tog studentereksamen på Duborg-Skolen. Dengang var min interesse for politik ret begrænset. Selvom jeg er opvokset med en mor, der siden jeg kan huske, har været engageret i mindretalspartiet SSW. Dermed har mindretalspolitik på den ene eller anden måde altid været en del af min hverdag. Men først da jeg tog min videregående erhvervsøkonomiske bachelor- og kandidatuddannelse kom også de politiske og især de økonomiske emner og problemer på min dagsorden. Jeg fik indblik og forståelse for mange nationale og internationale politiske og økonomiske sammenhæng.

Det var også tidspunktet hvor jeg blev medlem i SSWs bystyrelse i Flensborg. Sammen med Philipp, som jeg på dette tidspunkt boede sammen med, har jeg tilbragt en del lune sommeraftener på altanen med et glas vin, hvor vi snakkede og gennemdiskuterede de kommunale, nationale og globale politiske problemer. Som unge naive studerende, som vi dengang var, havde vi en plan om hvordan mange ting kunne gøres meget anderledes.

2015 flyttede jeg så sammen med min nuværende mand ud til Freienwill. Det indebar så desværre også, at jeg måtte stoppe i bystyrelsen i Flensborg efter et år mere med dispensation.

Dog gik der ikke længe før jeg fik et opkald af daværende amtssekretær for Slesvig-Flensborg Bodo Neumann-Nee, der spurgte om ikke jeg havde lyst til at engagere mig i SSWs amtsstyrelse i kreds Slesvig-Flensborg.

2019 blev jeg så valgt til bisidder i amtsstyrelsen. 2019 var også året hvor debatten om elevtransport i kreds Slesvig-Flensborg poppede op. Igen blev elever fra de danske skoler diskrimineret. Efter den lange succesrige ligestillingskamp som SSW hidtil har først på så mange forskellige fronter, kunne jeg slet ikke tro, at sådan en debat kunne komme op igen. Især efter ligestillingskampen 2012 med 100% kampagnen, var jeg egentlig overbevist om, at også alle andre partier havde fattet mindretallets status og rettigheder på ligestilling. Trist at jeg 2019 måtte opleve det modsatte. Der var stadigvæk brug for SSW der kæmper kampen om ligestilling for mindretals elever, skoler, institutioner og foreninger. Og det ville jeg være en del af.



2020 var så året der ændrede mit liv. Min datter Emily blev født midt i en verdensomfattende pandemi. 2020 var også året jeg blev valgt til suppleant i SSWs landstyrelse, kun en måned efter Emilys fødsel. Men grundet Coronapandemien kunne jeg deltage i alle møder, da de blev holdt online. Og grundet Corona havde jeg tid, masser af tid i min barsel. Tid til at se mange nyheder, tid til at ærgre mig over, at næsten alt blev aflyst. Men også tid, til at blive klar over, at det ikke nytter noget kun at brokke sig og være utilfreds med politikken og daværende regler. Jeg havde en datter, og hun var og er min

motivation til at engagere mig og prøve på at gøre verden, Slesvig-Holsten og kredsen Slesvig-Flensborg bare en lille smule bedre. At stå igen i en situation hvor mindretallet og ligestilling blev angrebet, var motivation nok for mig også at stille op som bisidder til SSWs landstyreelse 2021.

I samme år havde jeg en samtale med nuværende SSW-formand Christian Dirschauer der kunne overbevise mig om, også at stille op som landdagskandidat på liste plads 6. En stor udfordring. Jeg skulle stille op i den valgkreds der hidtil har været præget af SSWs store navne som Anke Sporendonk eller Flemming Meyer. Plus at jeg fik en intern målsætning om at hente flest andenstemmer for SSW i netop denne valgkreds. Jeg tog udfordringen og jeg blev understøttet ikke kun af daværende landdagsmedlemmer, men endda også af vores forbundsdagsmedlem Stefan Seidler. 2022 var et så spændende år. Et år med min første valgkamp, hvor jeg er kommet meget rundt i min valgkreds og blev bakket op af alle SSW distrikter. Om de var i Harreslev, Satrup, Sörup, Lyksborg, Medelby, Skovlund eller Langballe, så havde vi et fælles mål. Det var også et år, hvor jeg har lært så meget nyt om politik og et år hvor jeg personligt er vokset, da jeg pludselig følte mig, som til en mundtlig eksamen, da jeg for første gang sad til en podiumsdiskussion med over 100 elever på Louisenlund.

Selvom det var udfordrende og presset har jeg ikke fortrudt det. Tværtimod. Jeg kan bare anbefale det. Især i SSW. Man kommer til at møde så mange spændende mennesker, man kan få mulighed for at deltage i mange spændende møder og jeg blev klar over, hvor stærk et team vi i SSW er.

Efter en historisk valgsejr til landdagsvalget 2022, hvor jeg har bidraget med til at SSW står stærkt med fire mandater i landdagen, gik der ikke længe før jeg blev spurgt, om jeg ikke også ville stille op til kredsvalget. Også her sagde jeg ja til endnu en valgkamp. Men som relativ ny kandidat takkede jeg nej til at stille op som spidskandidat. Vi fik samlet et nærmest helt nyt hold til kredsvalget i maj 2023. Det viste sig, at vi igen var et stærkt team og at SSW stadig havde medvind. Vi fik endnu et historisk valgresultat for hele SSW. Jeg kunne endda vinde min valgkreds i Harreslev direkte. Takket være et helt fantastisk SSW team i Harreslev der har understøttet og bakket op om mig. I kredsvalget Slesvig-Flensborg gik vi fra 6 til 11 mandater og blev næststørste fraktion efter CDU.

Fra juni er vi startet på arbejdet i kredsvalget og jeg glæder mig til de 5 spændende år, der venter. Jeg håber, at vi kan bevæge rigtig meget for vores mindretal, vores institutioner og vores børn, så også den fremtidige generation kan vokse op med de samme rettigheder og ligestilling, som jeg havde så meget gavn af. Hvis ikke nu, hvor SSW overalt står så stærkt, hvornår så?

Sarina Quäck



## 70-års studenterjubilæum

Et gensyn med den gamle skole En smuk sommerdag i år nåede jeg til min barndoms skole. Nu som 70-års jubilær og sammen med min datter, der skulle se og opleve det sted, jeg har omtalt med så megen varme. Det skulle vise sig, at den gamle del af skolen nok allerede var lukket ned for sommerferien. Men en flink pedel lukkede dog festsalen op for os. Mit blik søgte "Hagbard og Signe", og straks indfandt den sig, den varme følelse jeg i min barndom havde følt, når hele skolen hver morgen samledes til morgensang i dette smukke rum. I en del år var jeg havnet i kategorien flygtningebarn. Født i Hamborg i 1936 som barn af en tysk far og en sydslesvigsk mor, blev de første år af mit liv levet i en skøn og stor tysk familie. Og skønt jeg som lille pige ofte var på besøg hos mine sydslesvigiske morforældre, kendte jeg intet til Flensborgs status som både tysk og dansksindet. Da jeg var tre år, startede Anden Verdenskrig og forandrede mit liv ret voldsomt. Min før så store familie svandt lige så stille ind. Operation Gomorra i 1943 jævnedes den gade, jeg boede i, med jorden og dermed forsvandt mit hjem. Det førte min mor, mine to søskende og mig til Oberfranken, hvor vi blev til 1945. I juni steg vi på en lastbil for at komme hjem til Hamborg, efterladende alt det vi havde anskaffet os i Weismain. Der havde ikke været postgang i det sidste krigsår. Derfor kom vi uvidende fra det smukke intakte Oberfranken til en ruinby, der havde begravet så godt som hele min skønne familie. Over byen lå der en udefinerlig stank af død, der blev understreget af, at der på ruinerne lå kranse og blomster. Der var ingen mulighed for at blive i Hamborg, så vi begav os til fods til Flensborg til vores mormor. Det kom til at tage mange dage. Landevejen var tæt pakket, og folk gik i begge retninger. Nætterne blev for det meste tilbragt på bondegårde, vi kom forbi på turen. I Flensborg var min mormor alvorligt syg. I hendes hus havde man anbragt to flygtningefamilier, og da hun længe ikke genkendte os men troede, at vi var en tredje flygtningefamilie, blev det en vanskelig tid. Det tog også sin tid for os at få de livsvigtige mærker til mad, da vi hørte hjemme i Hamborg. Så mad var der ikke ret meget af. Skolerne i Flensborg startede først i 1946, da man havde brugt skolebygningerne til anbringelse af flygtninge og til lazaretter til de mange sårede soldater. Så i 1946 startede jeg i 4. klasse i min mors gamle skole. Vi var 50 elever - alle mere eller mindre vokset ud af vores tøj. Flere af os havde lapper om fødderne, da man pludselig en dag ikke længere kunne klemme fødderne ned i de sko, man havde haft. Vores lærer var ung og lige vendt hjem fra krigen. Han var dygtig til at skaffe materialer til undervisningen. Han skaffede grifler og tavler, så vi kunne lave lektier derhjemme og kom en dag med 50 skønne, nytrykte læsebøger. De første vintre efter krigen var umanerlig kolde, så der sad man i klassen, frøs og havde ondt i kroppen og frost i fødderne. Men alligevel formåede vores skønne lærer at motivere os, så vi kastede os over opgaverne. Jeg gik kun seks måneder i hans klasse. Min mor havde fået kontakt med sine ungdomsvener, der havde rådet hende til at melde sine børn ind i den danske skole. I starten var jeg temmelig ked af det, men også her fik jeg en dejlig lærerinde. Jeg gik i noget, der kaldtes flygtningeklassen, da alle elever kun var tysksprogede. Desværre kunne vores lærerinde ikke tysk, så hun underviste med en ordbog i hånden. Efter et par måneder blev hun skiftet ud med en lærer, der var tosproget. Jeg havde fået lært så meget dansk nu, at min lærerinde tog mig med til den danske 5. klasse, som hun nu skulle undervise. Efter sommerferien havde jeg bestået prøven til Duborgskolens



første mellem, så fra da af gik det kun fremad. For os, der havde oplevet krigens gru, havde oplevet gang på gang at blive rykket op med rode for at blive anbragt et nyt og fremmed sted, blev Duborgskolen meget mere end kun en skole. Vi havde et fantastisk lærerteam, der havde valgt at undervise i en dansk skole i Tyskland, og det må have krævet en stor indsats lige efter krigen. Mit hjem blev aldrig mere harmonisk, heller ikke da min far kom hjem fra fangenskab i 1948. Ofte startede jeg min skolevej grædende, men når jeg så kom frem til min skole, blev jeg mødt med en duft af bonevoks - kunne se på de skønne malerier, der smukt viste Danmarkshi-

storiens helte og startede hver morgen med morgensang i den smukke festsal. Vi sang os ud af elendigheden, da vi startede næsten alle timer med en sang. Jeg var så heldig at komme med i Margrethekoret - være Luciapige - optræde bl. a. som "Petuh-Tante" og få Ingemanns "Morgen - og aftensange" som flidspræmie. I mellemskolen var min klasseleder Signe Petersen, som heller ikke nøjedes med at proppe lærdom i os, men blev en ven for livet. Hun havde læst til lærer på Tønder Statsseminarium, hvor hun havde lært sin mand at kende. De tog som lærere begge til Flensborg. Men som tysk statsborger blev hendes mand indkaldt og faldt i krigen. Samme skæbne som min morbror fik. Som Signe læste jeg senere til lærer i Tønder. Som ung følte jeg ofte, at jeg ikke var lykkedes helt med at blive 100% sydslesviger, især når jeg var på mine højskoleophold. Jeg er dybt taknemmelig for det, mit danske liv har givet mig. Men den del af mig, der blev til, mens jeg levede mit tyske liv, betød også meget. Jeg startede min skolegang i en fin pigeskole i Hamborg og kunne læse, da vi blev evakueret til Oberfranken. Der gik jeg i to år i en klasse fra Hamborg, der var blevet evakueret sammen med deres lærere. Også her lærte jeg utrolig meget. Tiden efter krigen var selvfølgelig speciel - også i Flensborg. Der var kontroverser mellem adskillige grupper. Så lettest blev ens liv vel, hvis man helhjertet kunne tilslutte sig kun én gruppe - en 100% sydslesviger. Men min baggrund gjorde, at mit hjerte ofte var i nød. Jeg mente - og mener stadig - at jeg kan rumme både mit danske og mit tyske indre.

Helga Küssner



25 år

1952-1977

kl.5a

Den gang de fire 25 års studenterjubilæum



## 60 års realistjubilæum

Da vi i 1953 startede som elever på Duborg Skolen, var vi 33 elever i klassen, 10 år senere efter en overstået real-eksamen var vi kun 12 elever tilbage. Vores klasselærer var Herlin Jensen, der fulgte os gennem hele perioden.

Efter 60 år ville vi gerne mødes igen, det var 10 år siden sidst og Reiner Ehrich tog initiativet og fik arrangeret en dejlig dag i Flensborg med start på en sejltur på Flensborg Fjord med efterfølgende lunch tæt på havnen, hvorefter turen gik op ad et forvirrende ensrettet vejsystem til vor gamle skole. Vi kunne samle 7 elever og der var desværre 3 afbud pga. sygdom og et vigtigt møde.



Torben Jensen havde sørget for at 3 modne elever fik anvist jobbet som rundvisere, og det klarede Dora og hendes hjælpere helt til UG. Vi ville gerne fotograferes i den gl. Aula og var så heldige, at der lige var en mødepause i lokaliteten, men kort tid efter blev vi faktisk gennet ud af lokalet, hvilket berørte os meget. Et andet sted, hvor der også sad to lærerkræfter fik vi smækket døren i hovedet på os og således blev vi enige om, at når der ikke var mere glæde at spore efter 60 års abstinenser var det på tide at tage afsked med hinanden og aftale et nyt møde i 2028 og håbe på, at vi alle er sunde og raske til den tid og vi måske var lidt mere velkomne på skolen.

På fotoet fra venstre har vi Bernd og Ellen Spring fra Harreslev, Holger Thietje fra Guldborg/Falster, Reiner Ehrich fra Mørvig, Rolf Dieter Lippert fra Vanderup, Werner Meyer fra Bjerringbro og Rosemarie Schwarze fra Mülheim.

Holger Thietje

Redaktørens bemærkning: Skolen er først og fremmest en skole

## 60-års studenterjubilæum

Søndag, den 12. marts 2023. Klokken er næsten 14, det aftalte mødetidspunkt for jubilæumsmødet. Efter en ikke videre gribende tur fra København tager vi Ritterstraße i højstemt skridttempo – mens min avatar småløber ved siden af bilen på vej i skole - sent på den som altid dengang i 50-60'erne. Men vi når det i sidste øjeblik begge to: Og der står den så, vores gode gamle skole, tilsyneladende helt uberørt af tidens omskiftelighed. Gadebilledet i øvrigt er totalt forandret, røde bygninger hele vejen ned. Også den lille butik, hvor vi plejede at købe slik, er borte. Ak! hvor forandret! når jeg at tænke, da en dame i nydeligt rødt nærmer sig bilen: ”Dav Elke”, vover jeg at sige, og sørme så, det første stik er hjemme: Damen kvitterer med et ”Dav Holger”. Efter at vi ikke har set eller haft kontakt med hinanden i 35 år - siden 25-års jubilæet!

Mens min avatar forsvinder ud af mit synsfelt, ser jeg, at der nu sker noget ved porten til skolegården: En ung mand på racercykel er lige suset forbi og er i gang med at lukke op, så vi kan komme ind og parkere, og min avatar må have skyndt sig til time – bare han nu ikke igen er kommet for sent og har indkasseret et møgfald fra gårdvagten. Og har han nu også husket at lave alle de der lektier? Apropos ”at lave lektier”: Det måtte vi ikke sige dengang i 50'erne og 60'erne, for det hed jo at ”læse lektier” på dansk. Gad egentlig vide hvorfor, måske noget med at lægge afstand til tysk ”machen”? På Roskilde Gymnasium, hvor jeg har tilbragt mere end 40 år, hed det i hvert fald altid ”at lave lektier”.

Lidt efter lidt kommer flere biler til, spændingen stiger: Hvem er de mennesker? Det kan ikke være ægtefæller alle sammen, bedst at holde sig lidt tilbage, tænker jeg. Man skulle jo nødt ”genkende” nogens ægtefæller som klassekammerater. Heldigvis løser tingene sig selv, efterhånden som folk kommer nærmere og man får briller på. Jamen, det er jo Dietgard og Gitte, der går der. Og Annegret, Anne Marie, Waltraud og Thea. Det er straks sværere med enkelte af herrerne, især én med stort, hvidt hår og skæg, nærmest som Grundtvig. Han siger mig ikke rigtig noget, men så siger han noget, og stemmen siger alt:

Egon! En anden mand bag et stort skæg aner jeg heller ikke hvem er, før han sender mig et smørret grin. Umiskendeligt Rolf, som jeg vistnok ikke har set i hele 60 år...

I mellemtiden har vi bevæget os ind på





skolen – uden at skulle stille op i skolegården denne gang - hvor det viser sig, at den flinke unge mand, der lukkede os ind i skolegården, er skolens rektor, Heino Aggedam. Han vil gerne vise os rundt og fortælle om sin arbejdsplads, den nyligt overståede renoivering og - ikke mindst - sine visioner for skolen som institution. Sidstnævnte får vi straks et eksempel på her i stueetagen, hvor vi står, for hvad er sket med den tidligere så kedelige og dystre gang? Med vinduer, der ved ombygningen er åbnet helt ned til gulvniveau med masser af lysindfald til følge, fremstår gangen nu venlig og imødekomende – helt i tråd med teksten på det lille skilt på karmen til rektors kontor: ”Kom bare ind”, står der på skiltet, og det skal forstås ordret, understreger Aggedam. Så det gør vi og står nu i stort, lyst rum, som med sin funktionelle indretning virker uhøjtidelig, saglig og samtidig byder på den flotteste udsigt ud over byen. Så flot, at man må sidde med ryggen til udsigten ved de tre arbejdsborde, for ellers får man aldrig lavet noget, fortæller Aggedam med et smil. En noget anden tilgang til rektorværdigheden end i vores tid, hvor rektor havde sit store, lettere pompøse hjørnekontor for enden af første sal, og den i øvrigt søde sekretær Hagedorn altid lige skulle sortere henvendelserne til chefen. Dengang boede rektor desuden på skolen, men den tid er forbi, finder vi ud af lidt senere, mens vi går rundt i den gamle rektorbolig - nu en integreret del af skolen og så flot renoveret, at det afføder det ene ”wow” efter det andet fra os! Og mens vi går over til de nye tilbygninger, nævner Aggedam noget om de flotte loftslamper, der hænger rundt omkring. Men jubilarene føler sig nu helt hjemme og hyggesnakker, så det kniber for mig at få det hele med. (Høreapparat? Ikke endnu, man er kun 79). Bortset fra at de – lamperne, altså – er voldsomt dyre, men det er ikke det eneste, der har kostet knapper og får besøgende til at sige ”wow”. For vi er nu nået til endestationen i vores rundgang, det flotte science-laboratorium i den seneste tilbygning. Synet er ved at slå os helt omkuld, så hyggesnakken med ét forstummer. Den reaktion er han vant til,

når Duborg-Skolen har gæster fra danske gymnasier, forklarer Aggedam. Og tilføjer, at gæsterne generelt har svært ved at tilbageholde et ”wow”, når de ser hele herligheden. Besøgende fra tyske gymnasier nøjes dog i reglen ikke med et enkelt ”wow”, fortsætter han med et skævt smil – og afslutter dermed en på alle måder inspirerende rundvisning. Som vi kvitterer med en gave i form af honningkager, som Peter har sørget for at købe hjemme i Christiansfeld. Og mens vi kører fra skolen, dukker mit alter ego pludselig op ved siden af bilen igen. Vi er på vej mod Marien-Café på Westerallee, hvor næste punkt på dagsorden er fællesspisning og hyggesnak, forklarer jeg. Helt unødvendigt, for det ved avataren jo allerede. ”Ses igen om 5 år?” spørger den med et drilsk blik – og opløser sig i den blå luft.

Vi skal i hvert fald ikke vente med at ses til om 10 år, bliver vi enige om, da vi skilles igen senere på aftenen.

HOLGER HAMAN

## Indkaldelse til 35 års jubilæumsfest

Kære 1989’ere & Co.

Det er helt ufatteligt, men næste år er det 35 år siden, at vi blev studenter! Og dét skal fejres!

Sæt derfor et stort kryds i kalenderen lørdag, den 31. august 2024 og ikke mindst: gør klar til at deltage.

Vi planlægger flere begivenheder på denne dag - i Flensborg, hvor det hele startede - og I vil kunne melde Jer til det hele eller blot noget. Nærmere herom på et senere tidspunkt.

Den nemmeste kommunikationskanal er via vores Facebook-gruppe “Duborg-Skolen studenter 1989”, så meld dig fluks ind i den, hvis ikke du allerede er det. Ligesom gruppen er festlighederne målrettet alle dem, der har taget studentereksamen på Duborg-Skolen i 1989 eller har været i årgangen hen ad vejen. Er det ikke muligt for dig med FB, så kontakt gerne Birte Gerber (Nielsen) på [birte@gerbers.dk](mailto:birte@gerbers.dk) eller Britt Oda Vinther-Wahl (Wahl) på [bowahl@hotmail.com](mailto:bowahl@hotmail.com) for at blive holdt ajour.

Vi glæder os til at se rigtig mange af Jer den 31. august 2024!

Jeg håber, det ikke volder jer besvær at få det med.

Bedste hilsener Britt Oda



**MSA F10A**

Anas Said Abd El Aziz Afifi  
 Maya Leni  
 Arvid Rudolf Henning  
 Aimee Elizabeth  
 Inka Sophie  
 Linus Frederik  
 Adele Louise Margarete  
 Rune Lykke  
 Lavinia Imogen  
 Jason  
 Lasse  
 Leonie  
 Anne Mathilde  
 Arash  
 Lasse  
 Mikkel Thorndahl  
 Rune  
 Jannes  
 Lene-Fie  
 Jorid  
 Leonie Celine  
 Lynn  
 Linda Marianne

Flensburg  
 Becker  
 Bethge  
 Bieck  
 Bußmann  
 Böhm  
 Carlsen  
 Christensen  
 Gosau  
 Haß  
 Jendrichsen  
 Jung  
 Jäger  
 Kabir  
 Krauß  
 Matzen  
 Meierkord  
 Pingel  
 Plechinger  
 Rebentisch  
 Staack  
 Westendorf  
 Zierke

Hanved  
 Flensburg  
 Nørre Haksted  
 Vyk på Før  
 Flensburg  
 Store Solt  
 Hanved  
 Hanved  
 Flensburg  
 List  
 Flensburg  
 Flensburg  
 Flensburg  
 Flensburg  
 Flensburg  
 Lindved  
 Hanved  
 Skovlund  
 Hanved  
 Sild  
 Flensburg



## MSA F10B

Tony Lennox

Bo Lasse

Anna Maria

Atarah

Amrik

Mick Alek

Jaine Adina

Mare Fee

Arwed Tristan

Tim

Zilan

Thorben

Thyra Mylene Nissen

Lena Victoria

Momme

Christine

Lenny

Leni

Joshua Kilian

Mie

Christian Johan Staugaard

Miina Soraya

Julia Sophie

Silas

Silas

Ahlers

Bastian

Bockhardt

Baastруп Tornbo

Clausen

Clausen

Dettki

Freund

Gühler

Hagen

Ipek

Jendrichsen

Jendrichsen

Jensen

Kahl

Köster

Leskau

Lämmle

Menz

Nielsen

Pastorff

Philipp

Raun

Rebentisch

Zielke

Sild

Flensburg

Flensburg

Flensburg

Flensburg

Flensburg

Flensburg

Sild

Store Vi

Sild

Hanved

List

Sild

Hanved

Risum-Lindholm

Langhorn

Sild

Sild

Flensburg

Hanved

Lyksborg

Flensburg

Flensburg

Skovlund

Store Solt



**ESA F9**

Jonas  
 Hugo  
 Lea  
 Marie  
 Malek Said Abd El Aziz  
 Sunita Oxana  
 Joris  
 Mandy Joelle  
 Clara  
 Naaja  
 Ronja Marie  
 Fiona  
 Lotte Sofie  
 August Clement  
 Robin Mika

Grabein  
 Löwe  
 Volling  
 Wilkowski  
 Afifi  
 Boysen  
 Ivers-Schmidt  
 Jacobsen  
 Jessen  
 Johannsen  
 Linke-Alcantra  
 Meier  
 Møller  
 Thomsen  
 Wings

Flensborg  
 Flensborg  
 Flensborg  
 Hanved  
 Flensborg  
 Flensborg  
 Flensborg  
 Hanved  
 Goldebæk  
 Flensborg  
 Flensborg  
 Flensborg  
 Flensborg  
 Flensborg





Clara Catherina Christin Carstensen		Ekernförde	Mathilde Gosmer	Søgaard	Harreslev
Jule Sophie	Dehne	Flensborg	Mattis	Thonfeld	Lyksborg
Mailin Amelie	Engler	Store Solt	Ronja Jule	Trotz	Flensborg
Carolin	Feigel	Store Vi	Leon	Wrede	Flensborg
Liv	Gabriel	Koldenbyttel	Lenn Kristen	Zier	Stenbjergkirke
Aina Maria	Hansen	Store Vi	Jona Elias	Bartsch	Vesterskov
Bjarne Jerik	Hansen	Harreslev	Mailin	Christiansen	Slesvig
Maj	Heinrich	Sild	Christine Hope	Dechange	Lyksborg
Sophie Krogh	Hüning	Flensborg	Brian	Eggert	Lindved
Therese Krogh	Hüning	Flensborg	Maria	Ellendt	Harreslev
Jeelka Maria	Jaspers	Store Vi	Johanna Sophie	Festersen	Lyksborg
Lea Sophie	Jensen	Flensborg	Jesper Ole	Grossmann	Store Vi
Juliana	João	Flensborg	Felix	Höllner	Hanved
Linn Carlotta	Krüger	Flensborg	Greta Rosalie	Jelkmann	Lyksborg
Lara	Lange	Flensborg	Luca Rabea	Koch	Flensborg
Hanna	Lassen	Flensborg	Nick Taylor	Kohlhase	Vanderup
Lara	Luchte	Harreslev	Kilian Günter	Leverenz	Flensborg
Leonie	Ottsen	Jybæk	Luka Johanna	Liedtke	Flensborg
Noah	Primke	Flensborg	Tom Jannek	Lüttschwager	Nibøl
Noah Immanuel	Stern	Flensborg	Lelle	Martensen	Flensborg
Kayla Cecile	Wittig	Tønning	Zümrete	Metinsoy	Flensborg
Jule	Arp	Flensborg	Janis Philip	Ortmann	Flensborg
Niklas Peter	Bang	Store Vi	Jannes	Otto	Tarp
Björn	Boysen	Store Vi	Benedicte Sofie Staugaard	Pastorff	Lyksborg
Hans Henry	Detlefsen	Rabøl	Jovan	Reich	Ves
August Friedrich	Enke-Fjeldsted	Flensborg	Tjark	Schiesewitz	Siversted
Benedict	Erben	Hanved	Eva Maja Maria	Schröder	Lyksborg
Ina Marie	Graf	Hanved	Xavier Damon	Tessin	Freienwill
Norwin Kilian	Gühler	Store Vi	Liv Rene	Thomsen	Flensborg
Sabrina	Harms	Vanderup	Emily Isabell	Wagner	Store Vi
Kristine Kock Kruse	Jensen	Flensborg	Sophia	Weiß	Hanved
Arian	Kabir	Flensborg	Lola	Westendorf	Sild
Vladislav Vitaliyovych Khmelnytskyi		Flensborg	Cora	Andresen	Siversted
Jasper	Kolleck	Flensborg	Hannah	Bähr	Harreslev
Michel	Lau	Lyksborg	Marie Riise	Christensen	Hanved
Linnea Ravnsbjerg	Liedtke	Flensborg	Nanna Beck	Christensen	Harreslev
Nicklas	Matzen	Oversø	Julika Sofie	Främs	Flensborg
Jette Luise	Meyer	Flensborg	Linnea	Grubert	Flensborg
Paul	Neumann	Risum-Lindholm	Rasmus	Görrissen	Lyksborg
Lina	Reimer	Store Vi	Schirin	Hinrichsen	Store Vi
Philipp	Schmidt	Flensborg	Zoe Marie	Jakobsen-Grube	Vanderup
John Felix	Schröder	Flensborg	Märtha Charlotte	Jensen	Harreslev
Jason Lee	Tonder	Oversø	Stella Maris	Jurcevic	Flensborg
Lena	Will	Flensborg	Caja Runa Thordis	Jürgensen	Skovlund
Henrik	Alms	Kappel	Lina	Klasen	Sild
Arwed Shiva	Berndt	Tarp	Tiziana	Krebs	Flensborg
Per-Kristian	Engelbrechtsen	Masbøl	Katharina	Krüger	Vanderup
Tade Josua	Gummelt	Læk	Kaya Malin	Küthe	Ringsbjerg
Angelina Joelle	Hansen	Flensborg	Julian	Kötter	Harreslev
Mia Lynn	Jensen	Store Solt	Mimi	Martensen	Flensborg
Joshua Fleno	Krappitz	Flensborg	Nele	Maydan	Flensborg
Fritz	Krause	Harreslev	Nieke	Mentges	Nisvrå
Eva Kirstine Rønne	Kristensen	Flensborg	Yannick	Müller	Flensborg
Liv	Kruse	Flensborg	Maira Lisanne	Nielsen	Flensborg
Jean Julie	Lassen	Ves	Emma	Nissen	Flensborg
Julien Joel	Lassen	Ves	Ida	Richert	Flensborg
Julian	Matzen	Oversø	Morten	Riese	Flensborg
Luan-Erik David	Ramm	Flensborg	Lene Marit	Rosenbaum	Tarp
Niels Ole	Rehbein	Tarp	Jule	Stoklasa	Vyk på Før
Tara	Richter	Harreslev	Lotta Maj	Sösemann	Flensborg
			Mie	Tams	Langsted

## Set og sket 2022 - 2023

Hvis intet andet er anført er kilden Flensborg Avis

### 2022

27.10 Mindeord for **Mucki Kvist** i Fl.Avis skrevet af **Ricky Teiwes**, st. 08, **Hannes Dau**, st. 12, **Brian Nielsen**, st. 13 og **Ami Jessen**, st. 66

27.10. Omtale af **Annegret Friedrichsen**, st. 80 fortæller om sin nyeste roman 6.11. på Mikkelberg

27.10. **Stefan Seidler**, st. 00 omtaler i oplæg på Jaruplund Højskole om sit første år i Forbundsdagen.

27.10. **Gitte Hougaard Werner**, st. 91 udtaler sig om FUEN som formand for Mindretalsrådet

29.10. **Rasmus Andresen**, st. 05 kritiserer i Berlingske Tidende den danske regering som repræsentant for De Grønne i Europaparlamentet.

12.11. Fl.A mindeord for **Torben** og **Mucki Kvist**.

12.11. Interview med **Mads Buttgerit**, st. 05, udtaget til VM i Katar.

### 2023

2.1. **Martin Beck**, st. 92 udtaler sig om tilpasning af landbrug til klimaændringer

12.1. **Merle Hansen**, st. 22 og **Mads M. Jørgensen**, st. 06, åbner ”Kind der Stadt Flensburg” på Ballastbroen, med tøj til børn

12.1. Mindeord for **Joachim Martin**

12.1. Omtale af **Neele Fahse**, st. 07

Troldtekt modtager Deutscher Nachhaltigkeitspreis 2023, og **Jesper Kvist**, st. 81 er som Development Manager i Düsseldorf for at modtage prisen.

25.1. **Mai-Britt Herrgut** udtaler sig som børnehaveleder i Tarp og **Georg Thomsen**, st. 84 som skoleleder om de for små forhold der.

26.1. **Annette Neumann** udtaler sig på SSF's årsmødeudvalgs vegne om det valgte tema 'Frivillig'.

27.1. **Anna Toftgaard-Hansen**, st. 12 har skrevet afhandling om Sydslesvigs kvinder og mode og skabt en modekollektion.

28.1. **Heino Aggedam** udtaler sig om Chat GPT i Fl.A.

28.1. **Gitte Hougaard Werner**, st. 91 og **Christian Jørgensen**, st. 81 får deres formandskab for hhv. SSF og Samrådet forlænget

2.2. **Jan Bartman**, st. 23 udtaler sig for SdUs unge udvalg om ungdomsweekend. Han læser til læge i Aarhus

3.2. Artikel om erhvervsmesser på Duborg-Skolen.

9.2. Fl.A om **Max Kahrman**, st. 14 nu kampagneleder for De Grønne til kommunalvalget, og **Leon Bossen** st. 20 fmd. for De Grønne i Flensborg.

16.2. Ugeavisen Sydslesvig beretter, at **Erik Fredens**, Duborglærer, har skabt og afsløret mindeplade for **Willy-August Linnemann** på Flensborghus

16.2.Fl. A beretter, at **Annegret Friedrichsen**, st. 80, 22.2 læser op på Flensborghus fra ”Astrids somre”

22.3. Fl.A beretter, at **Federika Meier**, st. 19 åbner forretning ”Rituals” på Holm 27

26.3. Portræt i Fl.A. af **Eberhard v. Oettingen**, st. 88

- 26.3. Interview med **Kim Brenzel**, st. 99
- 8.4. Fl.A. dobbeltinterview med **Annegret Jöhnk**, St. 63, og **Kirsten Jöhnk**. De udstiller i Aktivitetshuset.
- 11.4. Jyllandsposten: **Svend Gaul**. St. D-S fylder 70 år.
- 18.4. **Alexander von Oettingen**, st. 87 har i Fl.A. en stor opsats som Rektor for Flensborg UC Syd om vanskeligheder for lokale uddannelser.
- 6.5. **Mai-Brit Muerköster**, st. 11, optræder som foreningskoordinator for SdU på Flensborghus
- 11.5. Duborglærer **Aase Abild** modtager SSFs sølvnål
- 12.5. Fl.A: **Tove Krebs Lange** har udgivet dansk-tysk billedordbog.
- 8.6. Fl.A.om undervisningsminister **Karin Preus**' besøg på Duborg-Skolen.
- 29.6. Fl.A **David Hopman**, st. 99, er i ledelsen af forskningsprojektet 'Magtudredningen 2.0' som Professor i politisk kommunikation ved Syddansk Universitet.
- 1.7. Fl.A årets studenter: foto og navne.
- 9.8. Fl.A. **Joern Radzio**, st. 92 rektor for Blå Gymnasium i Sønderborg
- 11.8 Fl. A. **Lina Lindbøg Radzio** åbner en strikkebutik ved Storegade  
Museet gør rede for nybyggeriet. Stor omtale i Flensburg Journal nummer 251/august 23
- 27.9. Fl.A. interview med **Michael Schulte**, I forbindelse med nyt album "Remember Me"
- 30.9. Fl.A. præsenterer kunstneren **Inka Sigels** udstilling i Haderslev. Hun har udsmykning på Duborg-Skolen.
- 9.10. Fl.Tagebl. **Inka Bussmann**, 11. årg., om Ungdomskollegiet.
- 9.10. Fl.A. **Flemming Meyer**, St., udnævnes til Æresformand for SSW i forb. m. Landsmødet

## Referat af generalforsamling

Duborg-Samfundet lørdag den 28.01.2023 kl. 15 i Duborg-Skolens kantine.

-o0o-

8 fremmødte

-

### 1. Valg af dirigent

Erik Jensen blev valgt

### 2. Valg af referent

Ole Møller blev valgt

### 3. Bestyrelsens beretning om det forgangne år,

- derefter spørgsmål og drøftelse

Beretningen blev omdelt - (se bilag 1). Beretningen blev vedtaget

### 4. Aflæggelse af regnskab,

Regnskabet er underskrevet af revisor og kasserer.

Regnskabet blev fremlagt af Gunnar Dyrvig (kassereren), drøftet og godkendt. Regnskabet for 2022 er vedlagt som bilag 2.

Derudover gjorde kassereren rede for Duborg-Samfundets økonomiske situation (vedlagt som bilag 3).

Dyrvig nævner 'Datenschutz' - der er problemer med at få de relevante underskrifter med tilladelser til registrering af eleverne, der forlader skolen, i Duborg-Samfundets kartotek. Det overvejes, hvordan vi i samarbejde med skolen kan klare problemet.

Alle lærere på skolen har fået årsskriftet 2022 i deres postskabe.

Mere oplysning til elever og lærere om, hvad Duborg-Samfundet er, er nødvendig

Ang jubilarene bør vi sikre os, at vi får tilmeldinger fra dem, der vil komme i forbindelse med dimissionen, så der ikke dækkes op til for mange som sidste år.

### 5. Forslag fra bestyrelsen

Der bør findes en ny redaktør da 'den gamle redaktør' gerne vil aflastes. Der skal findes en ny redaktør. Flere er spurgt. Jørg Asmussen vil gerne være med.

### 6. Rettidigt indkomne forslag fra medlemmerne

- Ingen forslag er indkommet.

### 7. Vedtagelse af budget og fastsættelse af bidrag

Budgetforslag for 2023:

Trykning af årsskrift                      2000 €

Indkaldelse til

**Generalforsamling for Duborg-Samfundet**  
**lørdag den 27. 1. 2024 kl. 15**  
i Duborg-Skolens fællesareal.

Generalforsamlingen er annonceret i årsskriftet og på hjemmesiden i december 2023, og her er det underskrevne regnskab også offentliggjort. Dagsordenen er som anført i vedtægterne:

1. Valg af dirigent
2. Valg af referent
3. Bestyrelsens beretning om det forgangne år, derefter spørgsmål og drøftelse
4. Aflæggelse af regnskab, underskrevet af revisor og bestyrelsen, derefter spørgsmål og drøftelse samt godkendelse
5. valg til bestyrelsen
6. Forslag fra bestyrelsen
7. Rettidigt indkomne forslag fra medlemmerne
8. Vedtagelse af budget og fastsættelse af bidrag
11. Eventuelt (her kan ikke sættes forslag til afstemning)

Bemærkninger til dagsordenen: Der skal i år afholdes valg til bestyrelsen, da formanden udtræder. Forslag fra medlemmerne kan rettes til Erik Jensen indtil den 14. 1. 24.  
Med venlig hilsen  
Bestyrelsen

**Dimission** for studenter 2024 er den 5. juli 2024 kl. 15

**Afslutning** for afgangselever i 9. og 10. klasse er den 15. juli 2024 kl. 15

## **Jubilarer**

Duborg-Samfundet inviterer jer alle  
- i forbindelse med dimissionen –  
til kaffe og kage i Festsalen

**fredag den 5. juli 2024 kl. 14.**

Tilmeld jer venligst senest den 1. juli  
pr. brev, mail eller telefon til

Gunnar Dyrvig,

Friedrichstal 38 a, D-24939 Flensborg.

Tlf: +49 461 41714 Mail: [gdyrvig@aol.com](mailto:gdyrvig@aol.com)

## Kære Afgangselever fra Duborg-Skolen 2023

Duborg-Samfundet ønsker dig alt muligt held med eksamen og held og lykke med din videre uddannelsesvej.

Duborg-Samfundets opgave er at være kontaktled mellem Duborg-Skolen og dens tidligere elever. Duborg-Samfundet udgiver hvert år ved juletid et årsskrift i papirform. Desuden kan årsskriftet fra udgaven i 2006 downloades på vores hjemmeside (www.duborg-samfundet.dk). Årsskriftet orienterer om skolens liv og giver mulighed for udvekslinger af information mellem Duborg-Samfundet og tidligere elever.

Du når os via [www.duborg-samfundet.dk](http://www.duborg-samfundet.dk) under menu-punkt 'elever'.

For at vi kan sende årsskriftet til dig, beder vi om at du giver os din emailadresse og med din underskrift giver Duborg-Samfundet lov til at benytte den i overensstemmelse med vores formål: at formidle kontakt som ovenfor beskrevet. Databestemmelser nødvendiggør denne fremgangsmåde.

For blot 5 € eller 40 Dkr. om året er du med i vores kreds. Vores bankforbindelser er:

I Danmark: DANSKE BANK, Reg.Nr. 1551 kontonr. 8045321

BIC DABADKKK. IBAN: DK40 3000 0008 0453 21

I Tyskland: UNION BANK IBAN: DE78 2152 0100 0000 0215 20,

BIC UNBNDE21XXX

God sommer

Erik Jensen, fmd. f. Arbejdsudvalget

[postmaster@duborg-samfundet.dk](mailto:postmaster@duborg-samfundet.dk)

Kære hidtidige modtagere af årsskriftet

Vi er kun i stand til at udgive og forsende årsskriftet, hvis du betaler ovennævnte 5 € eller 40 Dkr. hvert år. Ikke betalende medlemmer vil ikke modtage årsskriftet, men vil blive streget – og kan kun læse årsskriftet på nettet.

**Regnskab for Duborg-Samfundet 5. 11. 2022 – 19. 10. 2023**

**Union-Bank konto 21520, BLZ: 21520100**

**(IBAN: DE78 2152 0100 0000 0215 20, BIC: UNBNDE21XXX)**

Indestående 5.11. 2022	3471,64 €	
Indbetalinger til Duborg-Samfundet	1773,00 €	
Trykning og udsendelse af årsskrift		2071,78 €
Jubilarkaffe ved dimissionen		86,11 €
Kuverter og frimærker		106,87 €
Computer		829,00 €
Indestående 19. 10. 2023		2150,88 €
	<hr/>	
	5244,64 €	5244,64 €

**Danske – Bank konto 8045321, Reg. Nr.: 1551**

**IBAN: DK40 3000 0008 0453 21 BIC: DABADKKK**

Indestående 5. 11. 2022	34834,36 kr	
Indbetalinger til Duborg – Samfundet	7115,00 kr	
Gebyr hjemmeside		588,00
Bankgebyrer		300,00 kr
Boggaver		2099,45 kr
Indestående 19. 10. 2023		38961,91 kr
	<hr/>	
	41949,36 kr	41949,36 kr

Flensborg, den 22. 10. 2023

G. Dyrnes

Revideret Flensborg den 23. 10.2023

Anders Czar - Tvede



Duborg-Samfundets adresser:

Duborg-Samfundets adresse i Sydslesvig:

Ritterstr. 27  
D-24939 Flensburg

Duborg-Samfundets konto(årsskrift)

Danske Bank 8 04 53 21 Reg.-Nr. 1551  
Union-Bank (Flensburg) IBAN: DE78 2152 0100 0000 0215 20  
BIC: UNBNDE21XXX

Hjemmeside: [www.duborg-skolen.de](http://www.duborg-skolen.de) menu-punkt elever  
[www.duborg-samfundet.dk](http://www.duborg-samfundet.dk)

Fungerende arbejdsudvalg:

Rudolf Föh  
Am See 4, D-24955 Harrislee  
Tlf. 0461 – 73902

Erik Jensen kun til udgang af 2023  
Marienallee 55, D-24937 Flensburg  
Tlf. 0461 – 90 93 257 e-mail: erik2jensen@gmail.com

Gunnar Dyrvig  
Friedrichstal 38a, D-24939 Flensburg  
e-mail: gdyrvig@aol.com

Ole Møller, web-ansvarlig  
Varnæsvej 54, DK 6200 Aabenraa  
e-mail: moeller.ole@gmail.com

Lars Nielsen  
Michelsenstraße 3  
D-24939 Flensburg  
e-mail: larsnielsen@kabelmail.de

Tryk: H. Alsen  
D-24977 Ringsberg